

Søndagsbrev 3. maj 2020 fra Vrå Baptistkirke

Kære Menighed! Lad os være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden i denne virusramte tid!

Frihed, værd at fejre!

Mandag er det 4. maj – dagen for Danmarks befrielse for 75 år siden. En passende dag at fejre med glæde, over at vi lever i et frit land.

Der vises et væld af udsendelser om 2. verdenskrig i TV pt, om heltegerninger, krigsfanger, attentater, nedskydninger, forførelse af mennesker, ødelæggelse – ja, det vil ingen ende tage. Endeløse ofre af mennesker og materielle ressourcer.

Kom der noget godt ud af de forbandede krigsåre? Ja, bl.a. tekniske landvindinger, ærefrygt for de der satte livet på spil, nøjsomhed, livsglæde, opfindsomhed og en masse børn!

Efter så mange år, sætter vi så stadig pris på vores frihed? For tiden tales der meget om, hvad vi lærer af denne tid med isolation pga. Covid-19. Forhåbentligt lærer vi at sætte pris på vores frihed!

Bibeltekster om frihed finder vi bl.a. her: Johannes 8, 30-32: (Bibelen på Hverdagsdansk)

Mens Jesus talte, kom mange i folkeskaren til tro på ham, og til dem sagde han: »Hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri.« 2. Korinter 3, 17: Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed.

Også i Det gamle Testamente står også nogle vers om at få sin frihed: Salme 124, 6-8

Men lovet være Herren, han lod dem ikke udslette os.

Vi var fanget som en fugl i en fælde, men Herren slap os fri.

Han åbnede fælden for os og reddede os fra den visse død.

Det var Herren, der kom os til hjælp, himlens og jordens Skaber.

Det er kun Jesus, der giver os den virkelige frihed! I disse tider med afsavn fra nærkontakt med andre mennesker kan det være svært at *føle* friheden. Det er sandt at Jesus giver ægte frihed. Mennesker glemmer hurtigt alle gode gaver og gode ord. Ærgrelser, utilfredshed og klager dukker hurtigt op – sådan er vi mennesker så sære!

Dog er det værre at være ligegyldig! Ligegyldighed er måske den værste sygdom der findes.

Tror du, at Gud der har skabt dig, er ligeglad med dig? Nej! Der er intet han hellere vil, end at se dig glad og fri! Gå ud i frihed – også mens vi er nødt til at være meget hjemme!

Vis gerne din taknemmelighed for vor gudgivne frihed ved at tænde lys i vinduerne mandag aften – gå evt. en sen aftenur og se, om naboen har gjort det samme – Jesus er Lyset, som er kommet til verden og som skinner så længe verden står.

Velsignet søndag!

Kærlig hilsen Anne-Marie Winther, præst,
40 32 52 81 amhwinther@gmail.com

