

Juleaften 2020. Juleevangeliet som bærer frugt.

Esajas 9,1-16, Lukas 2,1-14

Genfortællinger af juleevangeliet er der mange, mange af. I dag har vi set en af de sødeste, nemlig et barn, der fortæller juleevangeliet med de fremmede ord fortalt på en måde, hvor vi trækker på smilebåndet.

Kender du juleevangeliet? (Genfortæl juleevangeliet.)

Den store kejser Augustus, som egentlig hed Kaj: Gaius Octavius fra barn. Augustus betyder "den ophøjede", regerede 16. januar 27 f. Kristus til 19. august 14 efter Kristus, herskede i hele middelhavsområdet. Han er en historisk person, som efter de fleste store herskeres skik, ville inddrive skatter fra hele sit store rige.

Josef er jøde og håndværker. Han bor i Nazaret, men er født i Betlehem – en by så lille så den er mindre end Em. Altså næsten ingen by.

Alle skal tage til deres hjemby for at blive skrevet op og talt med henblik på skattebetaling.

Josef er forlovet med en helt ung pige, Maria. Maria er i familie med ypperstepræsten Zakarias' kone Elisabeth. Zakarias og Elisabeth kunne ikke få børn, hvilket var en stor skam på den tid. Så kommer der en engel fra Gud, mens Zakarias står og passer sit præstearbejde i templet i Jerusalem. Englen siger, at Elisabeth og Zakarias skal få et barn med en helt særlig funktion. Og underet sker: de får virkelig en søn, som Gud bestemmer, skal hedde Johannes. Johannes bliver en forløber for det helt særlige barn, som juleevangeliet drejer sig om. Johannes siger om den som kommer, at han er Lyset, som skinner i mørket. Engle er sendebud fra Gud: "Engle er kun ånder i Guds tjeneste, som bliver sendt ud for at hjælpe de mennesker, der engang vil blive frelst" Hebr. 1,13.

Maria får besøg af en engel, som fortæller hende, at hun er udvalgt til at få et barn, Gud søn, som hun skal kalde Jesus. Og Maria siger tak til opgaven, efter hun har sagt, at hun aldrig har været sammen med en mand. Josef bliver chokeret over, at Maria er blevet gravid med en anden end ham. Han bestemmer sig for at ville forlade hende, indtil en engel viser sig for ham og siger, at Marias barn er Guds søn. Og de bliver familie, og de rejser sammen til Josefs hjemby, lillebitte, ubetydelige Betlehem. Der indlogerer de sig i en stald, der sandsynligvis lå i forbindelse med nogens hus. Der kunne godt være koldt om natten, så husdyrenes varme var vigtig for husets opvarmning. Og så blev Jesus født i en stald og lagt i dyrenes fodertrug. Og det var der mange andre børn, der blev, når forældrene var på rejse, og det kneb med plads på kroen.

Læs Luk 2, 15-20.

Hvad siger juleevangeliet dig? ? Er det en barndomsfortælling, som friskes op hvert år den 24.12? Er den sand? Kom der virkelig en engel til både Maria og Josef? Er verdenshistorien virkelig styret af Gud? Og stjernen? Den konstellation, der fremkom på himlen i mandags 21.12., som ikke har været set i 800 år, og som astronomer mener, er Betlehemsstjernen? Og hvad med hyrderne, så de virkelig engle, der sang: "Vi hylder Gud i den højeste himmel, han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt"

Jamen er du og jeg udvalgt? Førhen stod der i biblen: i mennesker, som har hans velbehag. Men i bibelen 2020 er der strammet op. Udvalgt!

Ja! Med troen på Jesus er juleevangeliet skinbarlig virkelighed, og DU OG JEG er udvalgt!

Vi ville gerne have set jer alle i kirke i dag! Alt var gjort rede til at holde Corona-venlige julegudstjenester. Det er ikke bare nostalgi, der trækker os i kirke. Der er noget i det for os, noget frugtbart.

Det handler om et frugtbart møde mellem himmel og jord på en eller anden måde.

Juleevangeliet, som bærer frugt. Juleaften 2020 Vrå baptistkirke. AMHW

Frugt! Det kan vi lide! Måske er der noget, vi ikke kan tåle eller noget vi ikke bryder os om, og der er frugter vi ikke kender og derfor ikke spiser. Men et sundt træ bærer frugt, og mennesker vil gerne have og lever af spise frugt. I gamle dage kunne man kun få appelsiner til jul. Og lige nu er det sæson for store, gode appelsiner og mandariner. Vi kan få jordbær hele året, men vi kan kun plukke dem i haven i en kort periode. Og for mange af os er det noget helt særligt at spise, hvad vi selv har dyrket og høstet. Ordet frugt bliver også brugt i overført betydning – arbejdets frugt, frugtbare møder, anstrengelser der bærer frugt mm. Ordet frugt kommer af latinske fructus, ”det der nydes”.

Frugtsommeligt stod der tidligere om Maria der blev gravid. Det er ikke altid en nydelse at være gravid – men vi ser frem med forventning til frugten: barnet, som kommer, som vi venter på. For nogle mennesker bliver det andres børn, som bliver vore gode livsfrugter.

Jesus taler meget om at bære frugt. Han omtaler sig selv som vintræet, hvor vi, hans efterfølgere er grenene. Grenene skal blive på træet og suge næring, hvis de skal bære frugt. Ellers er de ikke meget værd. Frugtesløst betyder uden afkast eller resultater.

Der skal plantes og sås, hvis der skal komme frugt. Det ved vi. Dette lune, tågede efterår, hvor det horisontale sollys glimtvis sprænger tågen og lyser skarpt ind ad vinduerne, hvor ukrudt og græsplænen stadig gror, og markerne er lysende grønne viser fremad mod nyt forår. Kommer kulden?

Vi kan godt sige, at Jesus, Guds søn blev omplantede til jorden. En jomfru blev gravid på overnaturlig vis og fødte Guds søn. Plantet ind i verden gav Jesus den vigtigste frugt, der findes: **kærligheden**. Han sagde bl.a.: Bær frugt som er omvendelsen værdig. Det betyder: Vis at du tror på mig.

En frugtbar samtale. Det er den, hvor du kommer tæt på et andet menneske og deler noget, lærer noget. Vi har været og vi er på afstand af hinanden i denne virustid. Vi planter smil og planter solskin gemt bag visir og mundbind. Vi smiler med øjnene. Vi snakker ikke kun om vejr og vind men om Coronavirus og alt dens væsen. Men der mangler noget væsentligt: berøringen.

Psykolog /parterapeut Mathias Stølen Due om at være åben for samtale i Coronatid i KD:

Vi afslører intet personligt om os selv, og vi bliver ikke klogere på hinanden. Og det er sørgeligt. I en tid hvor vi ikke må røre hinanden, har vi nemlig særligt brug for at berøre hinanden i sjælelig forstand. Vi har brug for at etablere en følelsesmæssig intimitet, en oplevelse af at komme nær. Juleaften skal der åbnes gaver. Lad os denne aften – og i al fremtid – også åbne for en mere vedkommende samtale. Lad os åbne os for hinanden.

Dele ud af vores sårbarhed og personlige perspektiver. Og lad os turde stille spørgsmål, der åbner de andre. Spørge engageret og interesseret ind til de andres parforhold, børn og forældre.

Og i anledning af julen vove at spørge ind til de andres forhold til Juleevangeliet og Jesusbarnet. Til tro, værdier og livet og til, hvad i al verden meningen er med det hele. Denne samtaleform vil bidrage til en spritny mutation af samværet og bidrage til flere relationelle senfølger.

PPLad os vende tilbage til snak om frugt. I bibelen skriver Paulus om Åndens frugter, som også kan kaldes kærlighedens frugter: ”Resultaterne af at lade Helligånden bestemme er til gengæld: **kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse...**

Hvis Helligånden er grundlag for vores liv, så skal vi også følge Helligånden.” (Gal 5, 22-23 og 25).

God, nærende og nyttig frugt! Hvilken frugt vil du bære gennem denne jul og ind i det nye år?

Jesus siger, at han er kærlighed. Kærlighed er den eneste kraft, der kan undfangе og føde kærlighed.

Jesus!: ”Lad os plante kærligheden, hvor der ingen kærlighed er; og således, ved din kraft, lokke kærligheden frem”

Amen og rigtig glædelig jul!

Juleevangeliet, som bærer frugt. Juleaften 2020 Vrå baptistkirke. AMHW