

## Søndagsbrev Vrå Baptistkirke 24. maj 2020

### Kirken åbner!

#### Kære venner!

*Lad os fortsat være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden i denne virusramte tid!*

"Se jeg har sat jer foran en åben dør, som ingen kan lukke!" – siger Jesus i Johannes Åb 3,8. I Johannes' Åbenbaring siger han: "Hør! Jeg står udenfor døren og banker. Hvis du hører min stemme og åbner døren, så vil jeg komme indenfor, og vi kan have fællesskab med hinanden." Nu er vi kommet til en lukket kirkedør overalt i Danmark i over 2 måneder! Ja, nok har mange en nøgle til vores kirke, men der er ingen gudstjenester, ingen formiddagsgruppe og ingen spejdermøder, og så kan det jo være lige meget, for vi vil være sammen!

#### Jesus kom til lukkede døre, men lukker op for andre.

Historien om Jesus begynder faktisk med en lukket dør. Der var "Alt optaget" i byen Betlehem. Der var ikke rigtigt plads til Josef og den gravide Maria. Jesus blev født i en stald. En foderskål, en krybbe var hans vugge.

De vise mænd kunne godt finde ud af at det mest værdifulde blev åbenbaret for dem et sted de ikke lige havde regnet med, ved at følge en ledestjerne. Det var ikke i paladset men i stalden de fik den største åbenbaring.

Da Jesus blev voksen var han god til at åbne døre. En blind fik synet tilbage. En lam kunne gå igen. En der altid blev overset blev pludselig set. Jesus åbnede døren for mennesker så de og vi kan se, at der altid er nye begyndelser. Udgange fra noget gammelt. Indgange til noget nyt.

En dør har altid to håndtag. Frygtens eller troens håndtag.

Vi kan så let som ingenting åbne døren ind til frygten i en verden hvor pandemi, terror, trusler om atomkrig og oprustning.

Vi kan også vælge at gribe troens håndtag og åbne døren ind til en verden hvor **håbet** holdes op foran os, hvor **kærligheden** er den nøgle vi får til livet, hvor **troen** holder os fast på, at der er en dyb mening med det hele og at vi også selv er og kan være med til at skabe og give mening. Hvor Gud er det større nærvær der altid er til stede og fortæller os at vi er elskede, uanset hvad end vi er og hvem vi er!

---

#### Velsignet søndag!

Kærlig hilsen

Anne-Marie Winther, præst,

40 32 52 81

[amhwinther@gmail.com](mailto:amhwinther@gmail.com)

