

Søndagsbrev fra Vrå baptistkirke 29. marts 2020

Må du opleve Guds fred og få en god søndag! Det er min håbefulde hilsen til dig i dag fra din kirke!

Lad dig røre!

Jeg ved ikke, om du føler dig mere rørt end ellers! Der er på en måde mere tid til at blive rørt, ikke? Og de der arbejder normalt eller ekstra hårdt i denne coronakarantæne-tid, bliver sikkert også rørt ind imellem af det, de oplever. Det kan være de alvorlige nyheder, et barns tanker og ængstelse, en sang, noget du lige har læst, et minde der gør at hjertet pludseligt bliver rørt og varmes.

Jeg røres i denne tid! Har lidt bedre tid til at røres, tror jeg. Og det der rører dig, mig og sig nu, kan blive til ny eftertanke og åbenhed overfor hvad Gud vil med os!

Samtidigt må vi ikke røre ved hinanden, undtagen hvis vi bor sammen.

Det er hårdt for alle! - ikke mindst for plejehjemsbeboere, for børn og bedsteforældre og for teenagere og deres venner. Ingen kram, ingen håndtryk, kun et fodtryk!

Her er to steder i bibelen, hvor der står, at Jesus rører og bliver rørt:

"Jesus fik dyb medlidenhed med ham, rakte hånden ud og rørte ved ham." "Det vil jeg!" Sagde Jesus.

"Bliv rask". Markusevangeliet 1:41

Og: Men Jesus bøjede sig ned og rørte ved dem. "Rejs jer op", sagde han. "I skal ikke være bange."

Mattæusevangeliet 17:7.

Evangeliet, betyder jo "Det gode budskab". Og det er et godt budskab at Jesus lever, rører, lytter, helbreder, trøster og kalder på os. Vi er kirke, også når bygningen er lukket. Vi savner at mødes, for vores kirke er stedet, hvor vi er med i både et nært og et verdensomspændende fællesskab i tro og hvor vi får ny energi. Her bliver vi sendt i mission!

Det er rørende!



Vi blev hjemme. Vi er glade, vi er raske og begynder at indse at det er de små ting, der betyder mest.

Tak Gud for vores hus, vores mad, Din styrke og beskyttelse over min familie i disse strenge tider. Vi er virkelig velsignede.

Amen

Hunden Nuser

Danmark har lige fået en helt ny bibeloversættelse i sidste uge! Bibelen 2020.

"Se her, hvad Paulus skriver til menigheden i Filippi kapitel 4, vers 1 og 4-7:

Glæd jer! Jeg elsker jer og savner jer, for I er min glæde og sejr. Hold jer til Kristus, kære venner. I skal huske at glæde jer over, at I tilhører Kristus. Jeg siger det igen: Glæd jer! Alle skal vide, hvor omsorgsfulde I er, for Kristus kommer snart. I skal ikke bekymre jer om noget. Når I beder til Gud og takker ham, skal I sige, hvad I har brug for, uanset hvad det er. Gud vil lade tingene lykkes for jer i en grad, der går langt ud over, hvad I kan fatte. På den måde sørger han for, at jeres hjerter og tanker bliver hos Kristus."

Det er så godt, at vi kan ringe til hinanden, hjælpe hinanden og bede for os selv og hinanden!

Kærlig hilsen Anne-Marie Winther, præst 4032 5281