

# DECEMBER

05-12-21 kl.10.30 Nadvergudstjeneste  
v/ Anne-Marie Winther

12-12-21 kl.16.00 Lucia og Risengrød

19-12-21 kl. 10.30 Gudstjeneste  
v/ Anne-Marie Winther

24-12-21 kl.15.30 JULEAFTEN GUDSTJENESTE  
v/ Anne-Marie Winther



Vi forventer at holde  
**Menighedsmøde**  
med valg, så snart der er  
overblik over  
Corona-situationen



# JANUAR

02-01-22 kl. 14:00 Nytårs Gudstjeneste  
v/Anne-Marie Winther.

09-01-22 kl. 19:00 Aften Gudstjeneste  
v/Lasse Åbom

16-01-22 kl. 14:00 Alliance Gudstjeneste  
v/Linda Bolet Vrå Valgmenighed

23-01-22 kl. 19:00 Aften og Ungdoms Gudstjeneste  
v/Mariager Højskole

26-01-22 kl. 18.00 Aftenmøde med Jan Kornholt.

30-01-22 kl. 10:30 Gudstjeneste  
v/Anne-Marie Winther



I forbindelse med  
**Evangelisk Alliances** bedeuge  
holdes i år en kort aftensang  
og læsning på skift i byens  
kirker.  
Følg med på hjemmesiden.

Et godt ord...

## Nærvær

Er du klar over at Guds velsignelse er utrolig stærk og at vi kan velsigne hinanden i Jesu navn?

**Nærvær** er et absolut plus-ord. Mon ikke alle mennesker i alle kulturer på hvert et sted på jorden gerne vil opleve nærvær – nærvær af noget godt, altså?

**Nærvær** giver en følelse af betydningsfuldhed. At nogen vil være nær, uden at overtage rummet. At opleve at nogen er tæt på dig uden at stjæle opmærksomheden eller forstyrre situationen.

**Nærvær** kan være stille uden ord, og nærvær kan give en anden lov at tale uforstyrret og f.eks. fortælle sin historie til lyttende ører.

**Nærvær** kan være en berøring som siger: "Jeg er her for dig", "Du klarer det". Det kan være en berøring uden at røre, f.eks. gennem en elektronisk besked, et opkald, en anerkendende hilsen.

### Det gode nærvær er en velsignelse.

Velsignelsen som lyder hver gang, der holdes gudstjeneste, ved fødsler, bryllupper og ved dødsfald – og mange andre anledninger, er mere end ord. Velsignelsen er tilstedeværelse, er **nærvær** af Skaberen, som har skabt hvert eneste menneske i sit billede, og som elsker hver eneste af sine skabninger. Den almægtige, uudgrundelige, evige og fantasifulde frelser og Gud. Du som er kristen kan ikke kun modtage Guds velsignelsen, du kan give den!

Du kan f.eks. sige til et andet menneske, som ønsker velsignelse: "**Jeg** velsigner dig i Herrens navn. Må Jesu Kristi nåde hvile over dig. Jeg velsigner dig i Jesu navn med Faderens kærlighed. Må den omslutte og fylde dig, så du i dit dybeste indre er overbevist om, hvor fuldstændigt han accepterer dig og glædes over dig".

Ja, det kan vi virkelig! Vi kan velsigne i Jesu navn. Gud bruger os til at give velsignelse videre. Vi kan trække på Jesu autoritet til at velsigne andre. Heligånden hjælper os med at finde ordene.

Gud giver sin velsignelse som en gave, en kraftfuld gave, som vi kan give videre til andre mennesker. Velsignelse tænder håb, helbreder, spreder ensomhed, fordriver fattigdom, giver visdom, giver hjælp i dagliglivet, giver liv og lyst. Jesus Kristus er **nær** i velsignelsen.

Jesus blev født som et lille barn i verden – Gud selv kom til verden. Derved reddede han verden.

Hvis du ønsker **nærvær** i denne tid: Så bed frimodigt Gud om den!

### Glædelig jul og velsignet nytår!

*Inspiration fra bogen "Strømme af nåde" af Roy Godwin og Dave Roberts. Mediacellen 2021.*

Anne-Marie Winther, præst



# Vrå Baptistkirke

## Nyhedsbrev

### December og Januar



**Vrå Baptistkirke**  
Idræts allé 4,  
9760 Vrå

**Præst:** Anne-Marie Winther  
Mobil: 40 32 52 81—  
amhwinther@gmail.com  
Sdr. Allé 1, 9760 Vrå

**Menighedsrådsformand:**  
Tine Kragh: Mobil: 2364 2160,  
mail: tine.kragh@dbs.dk