

Velsignet søndag den 5. april 2020, Vår baptistkirke! Palmesøndag!

Kære menighed!

Lad os være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden i denne virusramte tid!

Sig mig, hvad dag er det i dag? Hvad er klokken og skal jeg noget? Nej... Tiden er sær og ikke til at få hold på, især for de der er i selvvalgt isolation og de, der har det lidt svært med at skulle være SÅ tætte på den nære familie! Følelserne kan ikke rigtigt følge med, presset stiger og det gør uvisheden også.

Det er palmesøndag! Foråret sprudler derude. Det er forår med sol, blæst og hagl. Det er udevejr, og du prøver vel at komme ud?!

Jeg vil skåne dig for en masse forslag til hvad du kan gøre indendøre, selv om det er fristende at sige: male væggene, sortere billeder f.eks. de tusindvis af fotos på computeren, løse krydsord (min passion). Alligevel får du en lille opgave, ordet T – I – D, ja tid!

Hvor mange ord kan du få ud af ordet tid (nej, den er lidt søgt).

Spekuler gerne over hvad din tid går med og hvad du gerne vil bruge tid på. Hvor er udfordringer og muligheder for at gøre det, du gerne vil bruge tiden på?

Her kommer en inspiration fra Det gamle Testamente, Prædikerens Bog 3, 1-10 som er ganske kendt og som her er fra den forårsnye og dugfriske oversættelse af bibelen:

★ Elen 2020:

Alting har sin tid. Der er et passende tidspunkt for alt,

En tid til at fødes, en tid til at dø,
En tid til at plante, en tid til at rydde,
En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede,
En tid til at rive ned, En tid til at bygge op,
En tid til at græde, en tid til at grine,
En tid til at sørge, en tid til at feste.
En tid til at sprede, en tid til at samle,
En tid til at omfavne, en tid til at afvise,
En tid til at finde, en tid til at miste,
En tid til at gemme, en tid til at smide væk
En tid til at rive i stykker, en tid til at sy sammen,
En tid til at elske, en tid til at hade,
En tid til krig og en tid til fred.



Hvad får man ud af sit hårde arbejde?

Jeg har indset, hvilken opgave Gud har givet mennesket: Gud har skabt alt smukt, og alt sker på det rigtige tidspunkt. Han har også givet mennesket fornemmelsen af evigheden, uden at vi nogensinde vil kunne gennemskue meningen med alt det, Gud gør. Læs gerne denne bibeltekst langsomt nogle gange. Den er meget aktuel.

Må Herren beskytte og velsigne dig,

Må hans ansigt lyse over dig

Må du mærke hans fred!

Rigtig god palmesøndag.

Ring gerne og snak:

Anne-Marie Winther, præst

4032 5281