

Søndagsbrev 26. april 2020, Vrå baptistkirke

Kære menighed!

Lad os være til støtte, trøst og opmuntring for hinanden i denne virusramte tid!

Kærlighed og håndvask!

Børn i Coronatiden!



Håndvask har fået forstærket sin status! Selv om det er besværligt for alle de voksne, som skal arrangere håndvask i skoler og dagplejer hver anden time – så er det rosværdigt og godt for almen hygiejne at så mange små hænder bliver vasket tit!

I påskens lys er håndvask mere problematisk. Den romerske hærfører Pilatus vasker sine hænder for symbolsk at vise, at han ikke vil tage skylden for Jesu korsfæstelse. Efter denne håndvask er udtalelsen: "Han eller hun vasker sine hænder" blevet symbol på ikke at ville vedkende sig sin skyld. Men mennesker har jo skyld i alverdens fortrædeligheder!

Den største kærlighed af alle er Jesu kærlighed. Han som blev ofret som et lam, men var stærkere end døden og opstod igen! Halleluja og hurra! **Han lever og han elsker hver eneste af sine skabninger.**

Når vi når over på den anden side af tiden med Coronavirus, hvordan bliver det så? Vasker vi stadig hænder? Giver vi rene håndtryk? Det bliver utvivlsomt hverdag igen. Men hvis håndhygiejnen og kærligheden og det, at vi ikke skylder skylden på hinanden er blevet stærkere, så er denne virustid ikke forgæves! Læs gerne salme 23 i bibelen!

Præst Anne-Marie Winther, amhwinther@gmail.com

Jesu lille lam jeg er, på sin skulder han mig bær. Over bjerge gennem dale, hjem til himlens lyse sale.

Jesu lille lam jeg er, på sin skulder han mig bær